

Wat onverstandig.

Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.
Wat onverstandig om te denken dat je wijzer bent
dan Hij die zeeën, wind en wolken heeft bedacht.
Het land heeft dankzij Hem de bomen voortgebracht.
Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.

Wat onverstandig als je deze schepper niet vereert.
Wat onverstandig als je God eenvoudigweg negeert.
Hij maakte het heelal, de lichten in de nacht.
De sterrenstelsels zijn er door zijn grote kracht.
Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.

Want een huis gebouwd op zand
dat kan niet lang bestaan.
En zonder fundament
dan is het snel gedaan.

Muren zakken scheef.
De stormen gaan tekeer.
Je bodem verdwijnt
en je levenshuis stort dan neer!

Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.
Wat onverstandig om te denken dat je wijzer bent
dan Hij die sprak en zie: de duisternis verdween.
Vertrouw Hem op zijn woord en bouw op Hem alleen.
Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.
Wat onverstandig om te bouwen zonder fundament.

Oorspronkelijke titel: A foolish man

Ned. tekst.: Wim Bevelander

© 2011 Hope Publishing Company. For Europe: Smallstonemediasongs.com